

De hovenier

Ik zal zaaien, ik zal oogsten,
ik zal heel de aarde troosten
met het bloeien van mijn tuin.

Al wat leven wil loopt uit en
brengt wat binnen was naar buiten.
En ook ik gehoorzaam aan de zon.

Zaaien wil ik en bezingen,
dienen het nu nog geringe
kiemen en daarvan de bron.

Zomer komt met nieuwe kleuren
en mijn roos gaat blozend geuren
als een vlinder met haar verve mint.
Heeft zij dorst, geef ik haar dringen-
laat ik mij in haar verzinken
weet ik dat de liefde wint.

Proef ik traag de rijpe vruchten
Hoor ik al de herfstwind zuchten,
Voel ik dat ik deze strijd verlies –
Laat ik wijs mijn tuin maar waaien
En de kale bomen zwaaien
In het valse licht zo triest.

In de strenge winterkoude
Weet ik toch: mijn goede oude
Wortels rusten in vertrouwde grond.
Onder de besneeuwde zoden
Liggen duizend schijnbaar doden
Stil te wachten op wat komt.

Ik zal zaaien, ik zal oogsten,
Ik zal heel de aarde troosten
Met het bloeien van mijn tuin.

Tekst: Hein Stufkens
Muziek: Josephine Boevé-van Doorn

Zonnelied

Fratello Sole, sorella Luna



Si- a lau-da- to nos-tro Sig- no- re, Che ha
Wees steeds ge-pre-zen God al-ler-hoog-ste. Lof, eer
cre- a- to l'u-ni-ver-so- n- te- ro. Si- a
en glo-rie al-le ze-ge- nin-gen. Wees steeds
lau-da- to Nos-tro Sig- no- re. Noi tut- ti sta- mo-
ge-pre-zen God al-ler-hoog-ste. Want wij zijn al- len
su- e cre- a- tu- re; do- no di Lu- i del
uw lie- ve scheps'len. Ga- ve van goed-heid, mys-
suo im- men- so- a- mo- re. Be- a- to chi (Lo) Lo ser-
te- rie van uw lief- de. Ge- za- gend wie die- nen Hem
ve- ni u- mil- ta Ci- e- la- da- to il cie- lo e le chia-
in need'rig-heid. Gij geeft de he- mel met de hel-
re stel- le, fra- tel- lo So- le e so- rel- la. Lu- na. La
d're ster- ren broe- der Zon en zus- ter Maan. Mor-
Ma- dre ter- ra con frut- ti, pra- ti- fi- fi- o- ri, il
der aar- de met vel- den, vruch- ten, bloe- men, wol-
fu- co- il ven- to, l'a- ria e l'ac- qua pu- ra. Fon- te di
ken en wind, lucht en hel- der wa- ter. Bron van
vi- ta per le sue crea- tu- re; do- no di
le- ven voor uw lie- ve scheps'len; ge- schenk van
Lu- i del suo im- men- so- a- mo- re; do- no di
goed-heid, mys- te- rie van uw lief- de; ge- schenk van
Lu- i del suo im- men- so- a- mo- re
goed-heid, mys- te- rie van uw lief- del

Viering 18 september 2022

Voorbereid door: Joyce van den Hoek Ostende
Muziek: Lisette Bernt

Thema: De kracht in wilde kruiden

Teksten van liederen buiten de bundel staan op volgende pagina's.

Om 10 uur luiden de klokken de viering in en worden de altaarkaarsen aangestoken.

Welkom & gedicht

- Openingslied: Thy light is in all forms 6

Inleiding: Van onkruid naar kruid

- Lied: Voor een hovenier

Meditatie met wilde kruiden

Delen

- Lied: De wildernis zal bloeien als een roos 86

Gebed

- Slotlied: Zonnelied van Franciscus

Sluiting viering

De altaarkaarsen worden gedoofd.

Gastenzorg:

Kijk ook eens op onze website: www.werkhofgemeenschap.nl of like ons op facebook